



15 september 2020



CORONAMAATREGELEN, UITVAL VAN PERSONEEL EN OPLOSSINGEN

Het is vandaag dinsdag 15 september en de thermometer tikt een temperatuur ver boven de 20 graden aan. Ongekend voor de tijd van het jaar. Wellicht had u alle zomerkleding net gewassen en in de kast gestopt met het idee 'dat hebben we volgend jaar pas weer nodig.'

Ik heb het al eerder genoemd: het is een rare tijd. We merken de effecten van de coronamaatregelen die gelden dagelijks. We missen veel meer kinderen dan anders omdat ze thuis moeten blijven bij klachten, we merken dat er veel vragen zijn m.b.t. het wel of niet naar school mogen van een kind en we merken dat het ontzettend lastig is om de personele bezetting rond te krijgen. Soms heeft een teamlid zelf klachten, maar het gebeurt ook dat een gezinslid van het teamlid koorts heeft en het hele gezin thuis moet blijven. We worstelen er mee. Er zijn genoeg protocollen maar veel is toch gewoonweg maatwerk.

Eerlijk is eerlijk, de personele bezetting is op sommige dagen niet meer rond te krijgen. Als we zowel intern als extern geen vervanger meer in kunnen zetten, moet een groep thuisblijven. Helaas gebeurt het momenteel ook dat we intern schuiven en dat daardoor een groep thuis moet blijven omdat de leerkracht lesgeeft aan een andere groep. Ik vind het op sommige momenten een onmogelijke taak. Wat u van mij aan kunt nemen, is dat er al veel gebeurd is voordat een groep thuis moet blijven.

Wat belangrijk is, is dat u Social Schools goed in de gaten houdt. Als een groep thuis moet blijven, hoort u dit via Social Schools. Ik communiceer dit zo vroeg mogelijk maar uiterlijk om 7u 's ochtends.

Ik doe ook nogmaals een beroep op u m.b.t. het houden van afstand tussen volwassenen onderling en m.b.t. het thuishouden van kinderen die klachten hebben. Het gebeurt nog (te) vaak dat ouders hun kind met klachten toch naar school sturen of niet bereikbaar zijn als we vanuit school bellen voor overleg. Bij klachten dient u altijd contact te leggen met de GGD, zij zijn leidend in wat er moet gebeuren.

Hartelijke groet, mede namens het team,

Joyce Mollema

Volgt u onze school
al op Twitter?
[@DHCamaraschool](https://twitter.com/DHCamaraschool)

Belangrijke data

September	Woensdag 23	Kinderpostzegelactie
Oktober	Vrijdag 2	Studiedag team: vrije dag voor alle kinderen.
	Dinsdag 6 en donderdag 8 (waar nodig nog extra dagen in deze week)	NIEUW Oudergesprekken met alle ouders van de groepen 1 t/m 8. De gesprekken vinden plaats vanaf 15u. U ontvangt maandag 21 september een uitnodiging via Social Schools om zelf een dag en tijd in te plannen.
	Maandag 12 – vrijdag 16	Herfstvakantie: alle kinderen zijn vrij
	Do. middag 22	Studemiddag team: alle kinderen zijn vanaf 12u vrij
	Vrijdag 23	Start van B-swim voor groep 7C (iedere vrijdagochtend)

Oudergesprekken

In de week van 5 oktober worden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar gehouden. Het doel van de gesprekken is om kennis te maken, de Cito-uitkomsten te bespreken en groep 8 krijgt het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

Op dinsdag en donderdag is sowieso gespreksmogelijkheid (vanaf 15u 's middags) en waar nodig prikt de leerkracht een extra dag in die week.

Vanaf maandag 21 september (vanaf 15u) kunt u zich via Social Schools intekenen voor een gesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de leerkracht(en) van uw kind(eren). We verwachten dat alle ouders een gesprek inplannen.

Gescheiden ouders komen samen of de ouder die het gezag heeft komt. In Social Schools kan slechts één van de twee ouders het gesprek inplannen. Deze ouder is de 'primaire ouder', de eerste contactpersoon. Mocht u geen uitnodiging ontvangen om in te tekenen, dan heeft uw partner de uitnodiging ontvangen.

Formulier foto – film invullen

Hebt u het formulier 'Foto – film' al ingeleverd bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)? Per kind moet één formulier ingevuld worden. We verzoeken u om het formulier uiterlijk deze week in te leveren.

Ouderbijdrage

De automatische incasso "Ouderbijdrage" wordt 25 september a.s. afgeschreven. Willen de ouders die de "Machtiging Ouderbijdrage" nog niet hebben ingeleverd dit z.s.m. doen? Zouden de ouders die geen gebruik maken van de Automatische Incasso, de "Ouderbijdrage" z.s.m. willen overmaken? Hartelijk bedankt.

Vergoeding ouderbijdrage gemeente

Ouders/verzorgers die een brief van de Gemeente Groningen betreft vergoeding ouderbijdrage schoolfonds 2020-2021 hebben ontvangen, verzoeken we om deze brief z.s.m. in te leveren bij de administratie (Gonda Brinker). U kunt de brief 's ochtends of 's middags aan de pleinwacht geven, zij dragen er zorg voor dat Gonda de brief ontvangt.

De Medezeggenschapsraad (MR) zoekt een nieuw ouderlid

Vanwege het vertrek van één van de drie ouderleden van de MR, is de MR op zoek naar een nieuwe ouder die de MR wil versterken. U vindt alle informatie in de brief die als bijlage is toegevoegd.

Aanmelden nieuwe kleuters (broertjes / zusjes)

Vanaf dit moment ontvangen we de aanmeldingen voor broertjes / zusjes die, zodra ze vier jaar zijn, naar onze school toe komen graag. Wordt uw

zoon of dochter vier jaar tussen nu en juli 2023? Meld hem of haar dan aan! Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar: j.mollema@vcog.nl.

Ingezonden brief door een ouder: Coronamaatregelen beperken onze vrijheid

Het moeten volgen van regels waar je niet achter staat is vaak erg moeilijk. Je voelt een deel van je vrijheid afgenomen, vrijheid waar je als mens recht op hebt. Misschien ben je van mening dat deze angst onterecht is en veroorzaakt wordt door berichten van de overheid en de media. Probeer dan de mensen die deze angst aangrijpt niet te zien als tegenstanders maar net zo goed als slachtoffers van dit virus. Iedereen wordt hierdoor geraakt. Mensen die bang zijn kiezen hier niet bewust voor. Het is iets wat hen overkomt. Vaak zie ik boosheid tegenover deze angst, tegen mensen die wel graag de regels willen volgen. Deze groep heeft juist nu erg de hulp en ondersteuning nodig van de mensen die niet bang zijn, die zich niet zo laten beïnvloeden door al het nieuws en die dus in mijn ogen sterker in hun schoenen staan.



Waarom ik de regels wel volg?

Ik zit in de groep van mensen die angstig zijn voor het virus. Ik ben in het verleden zo ziek geweest dat mijn spieren niet meer konden doen wat ik wilde en zelfs simpele dingen als tandenpoetsen of was opvouwen waren ongelooflijk zwaar. Na een revalidatie van 9 weken in een revalidatiecentrum en een herstelperiode van 2 jaar thuis blijf ik nog steeds kwetsbaar voor een terugval. Misschien als ik het Corona virus (covid-19) krijg gebeurt er weinig, voelt het als

een simpele griep en ben ik daarna weer de oude. Ik heb daar geen zekerheid in. Wat ik wel kan doen is mezelf het gevoel geven dat ik er alles aan doe om niet opnieuw weer zo ziek te worden. Vooral omdat ik 2 kleine kinderen heb die niet weer een oververmoeide moeder verdienen. Mijn manier om me in deze periode zo goed mogelijk te voelen is toch wel de regels van het RIVM volgen. Er zijn mensen die wel de boel wat los laten. Ik benijd jullie. Wie weet had ik in goede gezondheid er ook zo ingestaan. Maar mijn gevoel en mijn verstand zijn constant met elkaar in strijd...en mijn gevoel wint.

Ik zie ook in dat afstand houden niet overal mogelijk is en dat het niet afstand houden ook niet altijd opzet is. Omdat ik anderen hierin wil respecteren en wel de regels wil volgen vermijd ik zoveel mogelijk alle drukke plekken. Zo hoef ik niet boos te worden op iemand die in bijvoorbeeld de woonwinkel te dicht bij mij staat. Niet iedereen zal er op deze manier naar kijken. Ik kan hier alleen mijn visie delen en vraag jullie om hulp. Deze hulp is hard nodig, zodat ik, en ook anderen zoals ik, wel op de plaatsen kunnen komen waar er geen keus is om weg te blijven. Bijvoorbeeld daar waar mensen werken met vitale beroepen zoals het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en ook de school.

Voor mij persoonlijk is school de belangrijkste plek waar ik veilig naar toe moet kunnen gaan, waar ik me vrij wil voelen om binnen de RIVM regels mijn kinderen te brengen en te halen. We kunnen niet in elkaars hoofd kijken, we weten niet van iedereen of ze in een risicogroep zitten, angstig zijn of graag naasten willen beschermen. We hoeven elkaar ook niet altijd te begrijpen om elkaar te helpen en te ondersteunen. Neem even de moeite om iemand te vragen of je afstand moet houden tijdens een gesprek. Blijf niet onnodig staan op looproutes en parkeer je fiets daar ook niet. En wees je er bewust van dat ook dat moment, dat je voelt dat je een klein stukje van jouw vrijheid op moet geven, een wereld van verschil voor de ander kan zijn, een stukje vrijheid geven aan die ander.

Ik hoop en wacht op jullie hulp.

Mvg een ouder