

## ***Nieuwsbrief dinsdag 6 maart 2018***

### **De vrijwillige bijdrage(n) en schoolreis / -kampgeld**

In de voorjaarsvakantie verscheen in diverse media informatie over de vrijwillige bijdragen die scholen vragen. Ook wij vragen vrijwillige bijdragen en schoolreis/-kampgeld aan ouders. Ik neem u graag mee in het nut en de noodzaak van deze bijdragen.

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, alle kinderen kunnen op kosten van het Rijk naar school. En dat is fijn, want zo kan ieder kind onderwijs volgen. Het Rijk bekostigt lang niet alle kosten die een school maakt. Veel kosten voor de 'leuke dingen op school' worden niet vergoed. Denkt u hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Paaslunch, sportdagen, projecten, de DramaDansDagen, de meesters- en juffendag etc. Daarom vragen basisscholen een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders. Op onze school betaalt u €30 voor uw (eerste) kind en €25 voor het tweede of volgende kind. Alle bedragen die u betaalt, komen rechtstreeks ten goede aan de activiteiten die het Rijk niet betaalt. Wat er in komt, gaat er dus ook weer uit. Op dit moment is 87% van de vrijwillige ouderbijdrage door ons ontvangen.

Daarnaast vragen we een vrijwillige bijdrage van €20 per kind per schooljaar voor de unieke samenwerking die we hebben met de SKSG. We hebben vier onderwijsassistenten van de SKSG (die werkzaam zijn op De Kameleon, de SKSG-locatie die bij ons in het pand zit) in huurdienst. Zij ondersteunen de leerkrachten tussen 11.30u en 14u in de groepen, werken met kleine groepjes kinderen in of buiten de groep waar nodig, eten met de kinderen zodat de leerkrachten pauze kunnen houden op de lange schooldagen én zorgen voor een doorgaande lijn voor de kinderen. Kinderen zien op de peuterspeelzaal, de BSO en onder schooltijd dezelfde medewerkers. We merken dat kinderen (en ouders) dit erg prettig vinden. Deze samenwerking hebben we sinds het schooljaar 2015 – 2016. De MR is akkoord gegaan met het vragen van een vrijwillige bijdrage voor de genoemde constructie. Op dit moment is 75% van deze vrijwillig bijdrage door ons ontvangen.

Als laatste vragen we een bedrag voor het schoolreisje of het schoolkamp dat we ieder jaar organiseren. Ieder jaar ontvangt u in de maand maart (deze maand dus ook weer!) een schoolreis/-kambrief. Hierin staat de bestemming van het schoolreis of kamp vermeld en staat het bedrag dat gevraagd wordt vermeld. Een schoolreisje kost gemiddeld €27,50 en het kamp kost ongeveer €60. Het schoolreisje / -kampgeld staat los van de twee vrijwillige bijdragen die we vragen.

Samengevat vragen we drie bedragen aan u:

- de vrijwillige ouderbijdrage;
- de vrijwillige bijdrage vanwege de unieke samenwerking met de SKSG;
- de betaling van het schoolreisje / -kamp.

Wij kunnen niet in uw portemonnee kijken. Voor de één zijn alle bedragen een ontzettende uitgave, voor de ander stelt het niets voor. Ik wijs u er graag op dat er allerlei regelingen zijn voor ouders die het financieel lastig hebben. U kunt denken aan gespreid betalen (maandelijks een klein bedrag), gemeentelijke regelingen of regelingen via WIJ Beijum. Als het betalen voor u lastig is, schroom dan niet en neem contact op met Gonda Brinker (onze administratief medewerker). U kunt haar bereiken via [g.brinker@vcog.nl](mailto:g.brinker@vcog.nl). Gonda is op maandag en woensdag werkzaam op onze school en u kunt haar vinden aan haar bureau in de personeelskamer. Gonda beheert alle inkomsten en uitgaven m.b.t. de genoemde bijdragen en ze helpt u graag als dit nodig is!

Ik hoop dat deze uitleg u meer helderheid geeft over de drie bedragen die we van u vragen. U kunt alles teruglezen in onze schoolgids / de jaarkalender. Wij hopen dat u de vrijwillige bedragen en het schoolreisje / -kamp betaalt. Zo kunnen we zorgen dat we alles wat we organiseren, kunnen blijven doen. Ik hoop ook dat u Gonda informeert of raadpleegt als dit voor u nodig is. Nogmaals, schroom niet!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Joyce Mollema

### **Belangrijke data**

Maart	Dinsdag 20	Opening schoolbreed project 'DramaDansDagen'
-------	------------	--

	Woensdag 21 Woensdag 28 Donderdag 29  Vrijdag 30	Groepen 8 doen mee aan 'Wandelen voor water' Sluiting DramaDansDagen tussen 16.45u en 19.30u. Paasviering en Paaslunch in de groepen (leerkrachten en kinderen) Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij
April	Maandag 2 Woensdag 4 Woensdag 4  Week 15  Dinsdag 17 / Woensdag 18 Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei	Tweede Paasdag: alle kinderen zijn vrij De Grote Rekendag: de hele dag staat in het teken van rekenen. Tweede ouderavond in het kader van het traject 'Ouderbetrokkenheid'. We werken de bouwsteen 'Gastvrijheid' concreet uit. Week van het kijkje in de klas (tussen 8.30u en 10u): meer informatie volgt Groep 8 maakt de IEP Eindtoets  Meivakantie: alle kinderen zijn twee weken vrij

### **Geestelijke stromingen: 'Wie is de baas?'**

In de periode tussen de voorjaars- en meivakantie wordt tijdens de lessen Geestelijke Stromingen en tijdens de lessen van de Vreedzame School aandacht besteed aan het thema 'We dragen allemaal een steentje bij' / Wie is de baas?

We hebben allemaal met macht of 'een baas' te maken: op school, thuis, op ons werk en op straat. Waarom willen sommige mensen macht hebben? Macht wordt gebruikt om iets te bereiken of om iets te regelen. Als iemand de leider/ de baas is, dan worden zaken voor je geregeld en dat kan prettig voor je zijn. De leider moet wel haar / zijn verantwoordelijkheden kennen, de regels moeten duidelijk zijn. Je mag nooit je macht misbruiken.

Hoe komt het dat iemand macht heeft? Dat kan te maken hebben met:

- Deskundigheid: je weet veel of je kunt meer dan anderen;
- Autoriteit: je hebt bepaalde bevoegdheden gekregen of afgedwongen;
- Geld en bezit: als je veel hebt, kun je beloningen uitdelen waardoor je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden;
- Kracht: je bent de sterkste, ook verbaal.

Daarnaast kun je natuurlijk ook door zeuren, manipuleren of pesten macht uitoefenen. Pesten is eigenlijk een gevecht om macht. Wie de grootste mond heeft, is de baas. Een bepaalde houding, een bepaalde manier van aanspreken kan al veel macht uitstralen. In wat voor machtspositie zitten leerlingen zelf? Bijvoorbeeld in het gezin, in de klas, op straat.

In de klassen wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan het onderwerp. Er worden kringgesprekken gevoerd, blok 5 van De Vreedzame School gaat over leefregels (wie is de baas op school, in de klas, in het land, in de wereld?), via Bijbelverhalen wordt aandacht besteed aan het onderwerp en de kinderen maken kennis met het lied van Si Nandang.

In de midden- en bovenbouw is ook aandacht voor het onderwerp tijdens diverse vakgebieden:

- Geschiedenis: Wie was vroeger de baas in Nederland? Romeinen, Tweede Wereldoorlog;
- Verkeer: Wie is er de baas op straat? Verkeersregels/regelaars/politie;
- Natuur: Dieren en planten, recht van de sterkste? De leeuw als koning van de dieren.

De afronding van het thema vindt plaats in de maatjesgroepen: Op 24, 25 of 26 april gaan kinderen uit midden-/ bovenbouwgroepen spelletjes spelen met de maatjesgroep. De jongere kinderen vertellen wie een goede spelleider was en waarom. Hierin oefenen we het geven van feedback aan elkaar.

### **Wandelen voor water, groepen 8**

Woensdag 21 maart doen de groepen 8 mee aan het project 'Wandelen voor water'.

Wereldwijd hebben 660 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen. Basisschoolleerlingen gaan 6 kilometer lopen met 6 liter water in een rugzak op hun rug. Ze laten zich sponsoren en dragen zo hun steentje bij aan het verbeteren van watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. We wensen alle kinderen een goede wandeltocht toe.



### **DramaDansDagen (herhaling uitnodiging)**

De kinderen van de Dom Helder Camaraschool nodigen u graag uit voor de eindvoorstelling van de DramaDansDagen op woensdag 28 maart 2018 van 17.00 uur – 18.30 uur. Bezoekers van de eindvoorstelling wandelen langs verschillende locaties rondom de school.

#### ***Waar gaat de voorstelling over?***

Beijum bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om het verhaal van Beijum uit te spelen in het verleden, heden en de toekomst. Dit doen we aan de hand van drie verschillende families. U krijgt deze families tijdens een wandeling te zien. De kinderen van de Dom Helder Camaraschool nemen u mee langs een aantal verschillende locaties en verrassen u met dans, drama en muziek.

#### ***Handig om te weten:***

- Als u naar de eindvoorstelling komt, schrijft u zich dan in op de intekenlijsten die vanaf 7 maart bij alle lokalen hangen. **U noteert op de lijst bij het lokaal van uw jongste kind met hoeveel personen u komt.** Opa, oma, oppas, buurman, buurvrouw etc. is ook van harte welkom!
- De intekenlijst hangt tot en met maandag 19 maart bij de lokalen; daarna is inschrijven niet meer mogelijk;
- U ontvangt dinsdag 27 maart uw startlocatie en het overzicht van uw persoonlijke route;
- Wanneer het regent gaat de avondwandeling buiten niet door, maar kiezen we ervoor om 's ochtends op de tribune de voorstellingen te laten zien. U bent dan natuurlijk ook van harte welkom! Dinsdag 27 maart nemen we hierover een definitieve beslissing.

We verwachten alle kinderen om 16.45 uur op hun locatie. Denkt u er om dat uw kind met een gevulde maag aanwezig is op de locatie? Graag tot ziens op woensdag 28 maart!

### **Aanmelden broertjes / zusjes**

We zijn momenteel druk bezig met de plannings voor de schooljaren '18/'19 en '19/'20. Heeft u een zoon of dochter die vóór juli 2020 vier jaar wordt en mogen we hem/haar begroeten bij ons op school? Meld uw kind dan aan bij Joyce Mollema. U kunt een mail sturen naar [j.mollema@vcog.nl](mailto:j.mollema@vcog.nl) of langslopen bij Joyce.

**De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 20 maart 2018 via Digiduif**